



*FTMS*  
*Filipino Tribe*  
*Mission*  
*Sweden*



# NYHETSREV

Nr.1 2010

## NYHETER I DETTA NYHETSREV

1. Rapport från pastor Thor Johnny Thoresen om Adlay
2. Varför är det livsviktigt att vara fadder?

## FÖRORD

I detta nummer fortsätter pastor Thor Johnny Thoresens berättelse om sitt pågående arbete bland våra fadderbarn i de fyra provinserna som utgör CARAGA-regionen på östra Mindanao.

Dock får vi också del av baksidan av att vara aktiva bland människor som lever i ovisshet om sina mänskliga rättigheter och vad som händer när de i frustration försöker förbättra sina levnadsvillkor. Kunskap om hur man kan försörja sig saknas och okunskapen om de kulturer som samexisterar samt de rättigheter varje människa har gör att väpnade konflikter ofta sker i liten eller stor skala. Den senaste konflikten som rör den politiska spänningen mellan två klaner i provinsen Maguindanao märks inte av i vårt område, men visar oss i Sverige och omvärlden, varför det är viktigt att vi stöder Filippinska skolverkets strävan att ge utbildning till alla barn. En tröskel som vi i Sverige lyckats uppnå för snart över hundra år sedan.

Thor Johnny vittnar i detta nyhetsbrev om hur han kidnappats två gånger av NPA men frisläppts båda gångerna. Andra gången av en gråtande ledare som inte kunde förstå att människor i Sverige och Norge frivilligt vill ge bidrag för att hjälpa deras barn.

Ett stort tack till er som bidrar, och till er som redan bidragit. Ni är med att vända utvecklingen i ett av världens påstått mest korrupta områden. Det är vår strävan att fler vill ansluta sig till vårt arbete. Just nu kan vi bara göra punktinsatser hos de familjer och stammar som får bidrag, men med större summor kan vi ha fast personal som hjälper till som lärare inom olika områden samt koordinerar medicinsk vård och hjälp.

Boka oss gärna för en presentation av vårt arbete i er förening eller på er arbetsplats.

# 1. Rapport från pastor Thor Johnny Thoresen om Adlay

Pastor Thor Johnny Thoresen

\* \* \*

December 2009



*Jennifer Urquia*

Anledningen till att Adlay blev besökt sist, var att vår representant Jennifer Urquia fick en liten son för bara en månad sedan. Jag samtalade med henne på styrelsemötet då jag ankom, och vi blev eniga om att vänta tills att den första månaden för barnet var över. (I Filippinerna ska en nybliven mor vila sig en månad efter förlossning innan hon återupptar sina vardagssysslor, Thor Ks anm.). Adlay är ju på sätt och vis själva huvudcentret i vårt arbete, eftersom Jovelyn och Thor bygger hus där, på Jovelyns föräldrars tomt. Jag bodde där den första tiden, och fick en liten inblick i arbetet som görs för att säkra Mamanwastammens framtid. Det är precis här som det för tiden viktigaste arbetet föregår, då det gäller stammarna som allt mer får bättre kontakt med civilbefolkningen, speciellt genom barnens skolgång.

Pastor Rubenial erbjöd sig att vara med mig och Jennifer den första dagen. Det gäller de fyra barnen Joyce, Ellen Grace, Meben och Juniver. Rubenials kyrka i Panikian Gospel Church, har på sätt och vis översikt över arbetet för denna kyrkoorganisation också i Adlay, på grund av att Adlaykyrkan för närvarande inte har pastor. Men de har en fin kyrkobyggnad och en ledande diakon. Rubenial fick ordnat det så att det första mötet med barnen, deras föräldrar och oss representanter hölls i menighetens lokal. Det var dags för att fylla i behovslistorna. Som tidigare nämnt är detta dokument tänkt för att lätta representantens arbete med inköpen, och garantera att barnet verkligen får vad det har behov för, för fadderpengarna. Men dokumentet skall också hjälpa kassören i arbetet med bokföringen och revisionen av inköpen. Igen fick jag äran av att vara deras faddrars representant, tillsammans med Jennifer och pastor Rubenial. Det var bara leenden på läpparna till fadderbarnen och föräldrarna då de fick reda på beloppet vi skulle köpa in för. Detta är fadderpengar från september 2009 till och med mars, april 2010, så nu gällde det att vara omtänksam med planeringen både för julen och för månaderna som därefter skulle följa. Vi hade en fantastisk fin stund tillsammans, då vi kunde berätta för barnen att de verkligen har människor i Skandinavien som tänker på dem, som har deras fotografi i hemmet och som trofast sänder sina pengar för att de, fadderbarnen, skall få en bättre hälsa, skola och framtid.



*Lunch i Cantilan*

Senare bar det iväg på motorcyklar den långa vägen till Cantilan. Där skulle vi till skräddare för att ta mått till skoluniformerna, köpa in skolmaterial, mjölk, ris, mediciner, vitaminer och mycket, mycket mer. Dagen blev lång och vi stannade på marknadsplatsen för att äta ris och kyckling tillsammans. Alla var ganska trötta när dagen tog slut och en jeepney, en Filippinsktillverkad bil, kunde köra folk (oss) och inköpen tillbaka. Dagen efter återstod det bara att korrigera listorna och göra inköpen för mjölk, pulvermjölk, och en rissäck till var familj.

Det fantastiska var att vi också hade en summa pengar till Mamanwastammen. En representant följde med oss hela vägen. Pengarna räckte även att köpa pulvermjölk till dem. För närvarande är det 13 familjer och alla skulle få med sig något hem. De mörka ansiktena till djungelfolket lyste, liksom också de vita tänderna, då de förstod att de var medräknade i Tribe Missions arbete. Rubenial hade inte möjlighet att följa med den andra dagen men Teodoro Bat-ao, pastor och representant för Gacub och Madrid var med oss.

Nu är det jul på Mindanao, det är jul längst borta i Trento och Prosperidad. Det är jul Gacub och Madrid där jag har lovat att vara talare hos dem den här gången, därför att det är en nybyggd församling som Bat-ao leder längst inne i djungeln. Det är jul i Adlay och Taganito. Tack vare faddrarnas och sponsorernas bidrag firar många lyckliga familjer jul.

Men vi måste nå fler. På vår hemsida kan du se alla barn som inte har fått fadder. Så låt oss sätta en målsättning för 2010. Jag vill med mina friska erfarenheter nu komma hem till våren och vara med Thor och Jovelyn på möten och konferenser. Vårt arbete är värdigt allt stöd. Vi har de bästa ledare och styrelse här nere, inte minst genom pastorerna Huelma och Rubenial, samt naturligtvis de andra representanterna.



Kursen jag har haft med representanterna om hur faddrarna skulle önska att deras pengar blev behandlade fram tills att de kommer fram till fadderbarnen är färdig. En mapp är utarbetad för var representant, och ett system är inarbetat som gäller alla projekt. Detta var tanken vi hade för fem år sedan vid starten, och som du kan se på vår hemsida [www.tribemission.com](http://www.tribemission.com), också att vi har en fördelning av barn spridda över Mindanao. Välkommen med oss, ta avgörelse för ett nytt fadderbarn, du som inte redan har ett, så att många, många kan inkluderas nästa år.

Med bästa hälsningar Thor Johnny Thoresen!

\* \* \*

## 2. Varför är det livsviktigt att vara fadder?

Jag vill understryka att denna artikel är en av de viktigaste jag skrivit hittills i vår korta historia. Anledningen till detta är att pastor Thor Johnny Thoresen lyfter upp ämnen som alla hjälparbetare världen över känner väl till men som sällan dryftas ingående i media.

Ibland får vi höra om nyhetsjournalister eller hjälparbetare som skadats eller dödats när de utfört sitt arbete för att se till att människor ska kunna leva ett tryggt liv. Varför utsätter sig dessa människor för detta frågar många sig, och varför ska man bege sig in i okänt territorium om det sedan blir till en fara för ens eget liv och hälsa? Detta är en fråga som är aktuell också för Filippinerna och dess regering likväl som dess medborgare.

Denna fråga är ganska komplex, men man finner att det måste finnas människor som bryr sig om, ifall vi vill ha fred i världen. I många delar av världen, däribland vår egen, har vi en självisk syn på vad vi gör och borde göra. Vi vet att det är bra att hjälpa eftersom det också gynnar vårt eget jag i det att vi får ett eget säkrare samhälle. Men om det kostar våra liv, varför gör vi det då?

Det finns två synsätt på att hjälpa andra människor. Det ena är det humanistiska; att alla människor har ett eget värde och därigenom har samma rätt att leva på lika villkor. De flesta lagar som bygger på likaberättigande bygger på detta. Det andra är den gudomliga kärleken som uttrycks genom en del religioner; eftersom Gud älskar sin skapelse vill vi inte förstöra den utan förmedla den kärlek som Gud känner till den.

Uttrycken är i stort de samma men med den skillnaden att Kristna ser kärleken till individen, visad till människan genom Jesu kärleksoffer, som den drivande kraften medan den humanistiska har människans egenvärde som drivkraft.

Oavsett vad som gör att du känner ett engagemang att hjälpa, så vill vi att du ska veta varför ditt engagemang är viktigt och hur det yttrar sig i verkligheten. En sak är säker: ditt engagemang räddar liv, både vårt och andras!

Eftersom det finns många från Filippinerna som lever, arbetar och kämpar utomlands för att hjälpa sina familjer, hoppas jag att vi tillsammans ska kunna hitta vägar att nå fler med näring och utbildning. En utbildning som inte bara hjälper den enskilde utan hela det Filippinska samfundet att försörja sig bättre.

Här följer först en artikel av Thor Johnny Thoresen som han skrivit i egenskap av studentpastor i studentföreningen Oslo Kristne Fakultet,

## Rapport från vår Student Pastor och Missionär Thor Johnny

Jag har nu uppfyllt min mission i djungelområdena och är på väg till civilisationen. Jag har tagits tillfånga två gånger, men mirakulöst frisläppt av Kristna inom New Peoples Army (revoltgerillan). Många är trötta på kriget, och en bönekedja har etablerats för fred i landet. Stora rikedomar finns gömda i "det gröna helvetet" som många kallar djungelområdena eftersom de är så svåra att ta sig igenom om du inte är född och uppvuxen här. Men det är i dessa områden som onådda människor lever. För att nå dem med Evangeliet måste man gå in i "fiendens område".



AFP Philippine Army

Under fredskonferensen i Prosperidad, den 12 december, blev 48 personer tagna som gisslan. Detta skapade stora rubriker i nyheterna och fick stor uppmärksamhet i TV. Några timmar innan detta hände blev jag upplockad av en okänd trehjulig motorcykel och förd till Rosario för en dag. Jag vet inte om det var änglar eller Kristna som körde fordonet. Ingen talade men Guds frid vilade över oss. Nästa dag var jag tillbaka till konferensen, vilken hade förvandlats till ett pingstmöte. Jag tror inte att jag någonsin hört så underbara lovsånger.

Profetiska budskap kom vid flera tillfällen om att Filippinerna ska få ta del av en stor skörd vid tidens slut. Människorna på mötet skakade sina huvuden och bekände sin tro på Guds kallelse. De är så fattiga att de inte ens kan resa till sin huvudstad, men jag berättade för dem om Chile och Argentina som nu sänder ut missionärer till Europa.

Nu förstår jag Paulus som berättar för oss om de lidanden han upplevde för att nå de onådda. Jag har funnit en plats att vila vid havet, ett hus ägt av en Japan i Unidad. Tack för era förböner! Jag har inbjudningar från kyrkor i hela Mindanao, men jag inväntar order från Herren vad jag ska göra.

**BE FÖR THOR JOHNNY, HANS SÄKERHET, HANS SMÖRJELSE OCH HANS EKONOMI.**



Trento, Cebulin

Thor Johnny berättar vidare för mig i ett email; jag har ingenting emot att du publicerar vad Arne Dag och Studentkyrkan har publicerat. Det som jag har lovat till dem som har hjälpt mig att nå de onådda folken, är att skydda namnen på de pastorerna, och namnen på de människorna som har hjälpt mig där inne, på grund av deras säkerhet men också min.

En viktig poäng, som folk gott kan få information om, är att var gång jag har blivit frikänd, så har det varit därför att de har gått in på Tribe Missions hemsida och de är överbevisade om att vi är här, inte för att utnyttja, men för att hjälpa.

Jag skulle skjutas Thor, men jag bad kommandören om ytterligare 14 dagar för att fullfölja mitt arbete. Han frågade mig vad för slags arbete, och då jag berättade om faddrarna och fadderbarnen, så grät han. Han hade sett program på TV om fadderorganisationer och kunde inte förstå att okända Svenskar och Norrmän kunde ge sina pengar till dem. Trentobarnet är ju innanför vad de kallar sitt område.

Jag sa att mitt arbete är att vara med och lära upp lokala män och kvinnor till att förmedla pengarna. Kommandören gav order om bad, mat och transport för mig tillbaka till Prosperidad.





*Byn Adlay's byråd s.k. Barangay Council 2009*

FTMS hoppas att ni ser vikten av det arbete som görs världen över bland de fattiga och varför det är viktigt att även de lär sig vilka rättigheter de har. Det är då de slutar att strida men kan vara en del av uppbyggandet av det egna landet. En vision som redan "den förste Filippinern", José Rizal, hade i slutet av 1800-talet.

De fattiga känner ofta skam för att de inte har utbildning och färdigheter att kunna försörja sig. En skam som är vår om vi inte hjälper dem enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Lagar som vi alla är delaktiga i, och åtnjuter frukterna av, främst genom FN men även inom EU.



Pastor Thor Johnny Thoresen vid sitt älskade hav i Lanuza, Surigao del Sur på ön Mindanao.

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt i Filippinerna.

Guds frid

Thor Klaveness

FTMW  
Adlay, Carrascal  
8318 Surigao del Sur  
Philippines

FTMS  
Norreväg 11/46  
S233 93 Svedala  
Sweden

## *Fadderavgiften*

Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är €20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppssponsor och kan betalas på följande sätt:

1. Via autogiro
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad, kvartal, halvår eller år efter eget val.

Vid betalning inom Sverige kan betalning göras till konto enligt nederst på sidan.

För betalningar utanför Sverige men inom

Europa, betala till: NORDEA Sweden

IBAN: **SE31 9500 0099 6042 0418 2960**

SWIFT: **NDEASESS**

## *Internet sidor:*

Hemsidan för nätverket:

[www.tribemission.com](http://www.tribemission.com)

Filipino Tribe Mission Sweden's hemsida:

Se FTMS i menyn

Filipino Tribe Mission Welfare's hemsida:

Se FTMW eller Philippines i menyn

Fadderbarn:

Se Child sponsor i menyn

## **FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN**

Org. Nr: 802422-2393      [ftms@tribemission.com](mailto:ftms@tribemission.com)

Att: Klaveness

Norreväg 11/46

233 39 Svedala

Sverige

Ordförande Bodil Klaveness: [klaveness21@hotmail.com](mailto:klaveness21@hotmail.com)

Kassör Rosauro Maniquis: [ro\\_cee@yahoo.se](mailto:ro_cee@yahoo.se) eller  
[rosauro@tribemission.com](mailto:rosauro@tribemission.com)

Kontoinformation:

**Pg: 418296-0**

**Bg 5495-2361**

Bank account: 9960 420418 2960

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS