



FTMS
Filipino Tribe
Mission
Sweden



NYHETSREV

Nr 7 2009

NYHETER I DETTA NYHETSREV

1. JULGÅVAN 2009
2. Rapport från pastor Thor Johnny Thoresen

FÖRORD

Hösten har kommit och vi är nu på väg in i vinter i våra Nordiska länder. I Filippinerna har höststormarna, monsunregnen drabbat extra hårt. Vi har sett på nyheterna hur vattenståndet på platser runt Manila höjts med 8 meter. Fortfarande i november är vattenståndet c:a 1,5 meter högre än normalt på vissa platser. Detta p.g.a. att man inte satsat på dräneringssystem.

Under oktober månad följde ytterligare tre tyfoner i den första storas fotspår, vilket definitivt satte punkt för många människors hopp om en fortsatt framtid där de bott i många år.

Utmed Pasig River har regeringen sedan tidigare, c:a två år tillbaka, startat ett program med att förflytta de boende utmed floden, upp till högre och säkrare platser, men det har varit ett tungt och svårt arbete, då det här bor människor från i princip hela Filippinerna som köpt/mutat in mark, som man fäst sig vid efter några generationers boende.

Under 2008 drev därför regeringen igenom en slags expropriation, men med löfte att de boende, om de hade ägandehandlingar på innehavd mark, skulle få motsvarande storlek mark på ny plats. Problemet som kvarstår är att många har satsat flera års inkomster i att bygga ett hem som nu måste lämnas och startas om. Regeringen har inte råd att uppfylla alla krav om återställning. Nu har denna katastrof kastat människor i en ny situation; de kan i vissa fall omöjligt visa att de satsat något, och i värsta fall har deras pappershandlingar spolats bort i vattenmassorna eller förstörts.

Den insats som är kvarstående att göra för den Filippinska regeringen, är att bekämpa korruptionen inom de egna departementen, och se till att dränering, avlopp och andra sanitetssystem byggs ut storskaligt. Att reningsverk stora nog att ta hand om spillvattnet byggs, och det är i detta arbete FN behövs som kan trycka på för bidrag från andra länder såsom t.ex. SIDA.

1. JULGÅVAN 2009

Ge ett barn ett gott nytt år genom att skänka Julgåvan 2009

Julgåvan går i år till vår insamling för barnhälsovård i provinserna Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte och Surigao del Sur. Läs mer på Internet www.tribemission.com via länk till insamlingar eller pågående projekt CYP1100.

Välj själv om du vill ge

- 50 Kr
- 100 Kr
- 250 Kr
- 500 Kr

Eller annat önskat belopp och betala in det på vårt **Plusgiro 41 82 96-0** eller **Bg 5495-2361** eller varför inte bli Fadder till ett av våra barn för endast 200 Kr?

2. Rapport från pastor Thor Johnny Thoresen

Pastor Thor Johnny Thoresen reste till Filippinerna i slutet av september månad och kom fram till Manila då ödeläggelsen var som värst. Istället för att kämpa för ett boende i Manila, valde han att direkt resa ner till vårt verksamhetsområde på Mindanao och besöka styrelse och fadderbarn.

I slutet av sin rundresa i provinserna så kom tyvärr, en kväll efter mörkrets inbrott, ett regn som hastigt försämrade väglaget så att Thor Johnny fick sladd på sin MC och skadade sitt knä. Detta har han nu fått omsett, men det hindrar ännu hans rörlighet.

Glädjande är att en Norsk familj varit med Thor Johnny under denna tid. De var nyfikna på vårt arbete i Filippinerna och de kunde därför vara behjälpliga på många sätt.

Thor Johnny berättar här med egna ord om sin första tid.

* * *

Då jag fick uppgiften att förmedla fadderpengar till våra fadderbarn på Mindanao i tidsrummet september 2009 till mars 2010, så kom frågan upp: Hur skulle faddrarna vilja ha det gjort? I det första mötet med styrelsen här nere fick jag tillåtelse att kontakta representanterna för fadderbarnen på var plats direkt. Våra fadderbarn bor i områden med långa avstånd sig emellan. Jag valde att börja i Prosperidad och Trento. Därefter önskade jag att ta området Gacub och Madrid. Det tredje området jag valde var Taganito och till slut Adlay, där Jovelyn och Thor har sitt huvudkvarter och hem. Thor ställde sin motorcykel till förfogande för mig. Jag hade redan tillbringat en stund i Adlay, då jag la ut på den långa resan till Prosperidad.

Jag föreslog för styrelsen att göra jobbet för dem denna gång, och byggde upp ett enkelt formulär samt kvitteringssystem, ett system som jag tidigare har använt i många andra länder, den tiden jag ledde Scandinavian Child Sponsor Foundation. grundlagt 1979 i Norge. Vem skall bestämma vad som är barnets behov? Mitt svar är barnets ansvarsläkare i samarbete med platsens representant. Därför utarbetade jag ett formulär, som jag kallade: The Child's Need Letter.

Allt tänkbart blev listat upp i formuläret; skola, hälsa, kost och familjens behov. Därefter gjorde jag färdigt kuvert med barnets namn, jag la i pengarna som står disponibla, och satte kravet att pengarna skall bytas ut mot officiella kvitteringar. På Filippinerna är det lagfäst att alla etablerade föreningar/företag skall använda officiella kvitteringar.

I Prosperidad har vi flera representanter, men pastorerna Lorenzo Quintas och hans hustru Rakel, som också är pastor, har varit med oss från det att FTMW blev startat upp.

De har alltid haft ordning i sina papper och blev i begynnelsen till stor hjälp för mig. Pastor Quintas är också högskolelärare.

Så kom olyckan, som såg ut till att sätta stopp på min sex månaders missionsresa till Mindanao. Från december i fjor, då Thess och jag besökte Greater Grace mission och jag senare reste ned till Thor och Jovelyn på Mindanao, har jag arbetat hårt, sparat pengar och förberett denna missionsresa.

Jag lade ut på en lång resa tidigt på morgonen den 11 oktober. Turen gick från Cantilan till Prosperidad och jag valde vägen om Tandag. På eftermiddagen började det att regna. Mörka skyar låg lågt i terrängen, Två timmar före Prosperidad kom jag in i en svag kurva i vägen, där lastbilar korsade vägen med last av lera. Asfalten var täckt med glatt jord och cykeln började glida. Det bar ut av vägen och mitt vänstra ben blev vridet under cykeln.

Jag hade ingen känsel i benet då villiga hjälpare lyfte bort cykeln och försökte att få mig på benen. Benet gav inget stöd. Jag blev buren in på en polisstation, cykeln blev omhändertagen och en stor gul expressbuss tog mig till Embassy Hotell i Butuan. Där låg jag på rygg utan att kunna röra mig tills pappan Kjell Teigen och hans dotter Sara kom dagen efter för att hjälpa mig. De är från Hurumlandet i Oslofjorden och hade haft kontakt med Thor i Malmö efter att ha läst vår hemsida. Ett förunderligt sammanträffande. Vi reste tillsammans till pastor Quintas kyrka. Pastor Quintas lagade mina första kryckor. Därefter fick jag låna ett par kryckor som tidigare var skänkta från en Filippinsk dam i Manila.

Jag sov på två kyrkbänkar med en skumgummimadrass. Kjell och Sara hyrde rum på ett litet pensionat vid huvudvägen. Tack vare våra Norska vänner fick vi kontakt med barnen. Barnen kom till kyrkan. Vi fyllde ut deras behovslistor och pastor Rakel och Sara handlade in skoluniformer, skolmaterial och allt det mest nödvändiga till barnens hem för december, julen och en hel säck med ris för lagring intill nästa försändning av fadderpengar kommer. Vilken glädje att se dessa fattiga barn och deras föräldrar resa från kyrkan till sina hem på en hyrd motorcykel (trehjuling) fullastad med allt de har behov för. Tack till Sara, som har hanterat pengabreven. Alla pengarna var använda, men utbytta till offentliga kvittringar, som vittne på att missionen för dessa fadderbarn var fullfört.

Kjell och Sara måste resa vidare, men jag blev fraktad till ett pensionat några timmar från Prosperidad mot Davao. Staden heter Trento och fadderbarnet blev hämtat från de djupa skogarna och fick samma stora upplevelse som barnen i Prosperidad. Sara tog bilder i Prosperidad och jag fick filmat i Trento, material som vi hoppas att ge er senare.

Första etappen var nu fullföljd. Jag talade om helande i flera möten hos pastor Quintas, och det var en förunderlig känsla då pastorer från hela distriktet kom för att be för mig och mitt knä. Det var också här jag mötte pastorer från New People Army, och andra från den Filippinska arméns sida, som bad mig att komma till en fredskonferens i mitten av december. De gav uttryck för att de önskade fred och hade tro på att bön kan hindra krig. Jag berättade för dem om missionspastorn från Ed och Nössemark, där jag bor, som har gjort ett uppdrag på Uppsala Universitet, som visar att bön hindrat krig mellan Sverige och Norge 1905. Troende från alla kyrkor gick samman och bad om fred på bägge sidan av Svenska och Norska gränsen.

* * *

Fortsättning följer i kommande nyhetsbrev.

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt i Filippinerna.

Guds frid

Thor Klaveness

Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

thor@tribemission.com

Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
Sweden

Fadderavgiften

Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är €20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppssponsor och kan betalas på följande sätt:

1. Via autogiro
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad, kvartal, halvår eller år efter eget val.

Vid betalning inom Sverige kan betalning göras till konto enligt nederst på sidan.

För betalningar utanför Sverige men inom Europa, betala till: NORDEA Sweden
IBAN: **SE31 9500 0099 6042 0418 2960**
SWIFT: **NDEASESS**

Internet sidor:

Hemsidan för nätverket:

www.tribemission.com

Filipino Tribe Mission Sweden's hemsida:

Se FTMS i menyn

Filipino Tribe Mission Welfare's hemsida:

Se FTMW eller Philippines i menyn

Fadderbarn:

Se Child sponsor i menyn

FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN

Org. Nr: 802422-2393

ftms@tribemission.com

Att: Klaveness

Norreväg 11/46

233 39 Svedala

Sverige

Ordförande Bodil Klaveness: klaveness21@hotmail.com

Kassör Rosauro Maniquis: ro_cee@yahoo.se eller

rosauro@tribemission.com

Kontoinformation:

Pg: 418296-0

Bg 5495-2361

Bank account: 9960 420418 2960

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS